



LIBBRECHT
GENOOTSCHAP

VZW

Nieuwsbrief 2022 | 04



De zachtste ervaring is die van de natuur en de natuur maakt ons innerlijk zacht.

Natuur is liefde.

Ulrich Libbrecht, *Mijmeringen in de schaduw*, p.37

Natuurlijk zijn we verbonden

Hoe het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht kan leiden tot meer natuurverbinding

Prof. dr. Matthijs Schouten

Lezing en debat

zondag 10 juli om 15u in Geraardsbergen | Praktische info en inschrijving [hier](#).

Na een geslaagde boekpresentatie van *Mijmeringen in de schaduw*, nodigen wij u graag uit voor een tweede lustrumbijeenkomst rond erfgoed en natuurverbinding. We hebben de eer hiervoor Matthijs Schouten te mogen verwelkomen. Hij is als hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel verbonden aan de Universiteiten van Wageningen en Cork in Ierland. Zijn boek *Spiegel van de natuur* maakte in 2005 grote indruk op Ulrich Libbrecht. Dit bracht hem ertoe Matthijs Schouten naar de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen uit te nodigen. Hieruit ontstond een wederzijdse waardering voor elkaars werk. Toen we Matthijs vroegen om voor het Libbrechtgenootschap te komen spreken, was hij meteen enthousiast om dit aansluitend op het Ecopsychologiefestival in Waarbeke te komen doen. Zo vierden we op 10 juli de geboortedag van Ulrich Libbrecht en vijf jaar Libbrechtgenootschap. Net als Ulrich Libbrecht is Matthijs Schouten een boeiende, innemende spreker die moeilijke thema's op een oprechte en toegankelijke manier behandelt en waarbij niet alleen het verstand, maar vooral ook het hart aangesproken wordt. Via [dit YouTube-filmpje](#) kan u alvast met hem kennismaken.

Natuurlijk zijn we verbonden

Hoewel wij van nature verbonden zijn met de natuur, hebben we er ons zo van los gedacht dat we de natuur als iets buiten onszelf zijn gaan zien. Hoe is het zo ver kunnen komen? Matthijs Schouten gaat na hoe onze cultureel-filosofische erfenis bijgedragen heeft aan onze bijna zakelijke verhouding tot de natuur en aan het antropoceen waarin we terechtgekomen zijn. Is er herstel mogelijk en hoe kunnen we hieraan bijdragen? Het rationele besef van de waarde van de natuur is niet voldoende, een emotionele verbinding is minstens even noodzakelijk. Matthijs Schouten zal samen met ons zoeken naar nieuwe wegen en vertellen hoe het werk van Ulrich Libbrecht inspirerend kan zijn voor deze nieuwe maatschappelijke uitdaging.



Inkom: 10 euro. Vrienden van het Libbrechtgenootschap gratis.

Dit evenement gebeurt in samenwerking met Waarbeke en het leercentrum EarthWise Education en geniet de steun van Erfgoed Vlaamse Ardennen.

zondag 10 juli om 15u in Geraardsbergen | Praktische info en inschrijving [hier](#).



Ecopsychologie bestudeert onze psychologische, emotionele en spirituele relatie met de natuur. De gezondheid van mens en planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de inzichten van de ecopsychologie praktisch te leren toepassen, moedigt het meerdaags festival *Deep Nature – Wild Mind* op verschillende manieren aan tot een intense connectie met de natuur: lichamelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel en artistiek. Neem deel aan het ecopsychologiefestival van donderdag 7 tot en met zondag 10 juli in Waarbeke, in het weidse, glooiende landschap van het Stiltegebied Dender-Mark, met o.a. Matthijs Schouten en Els Janssens.



Op 17 september start de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen haar themajaar rond TIJD met in de voormiddag Els Janssens over Libbrechts comparatief filosofische perspectieven op tijd en in de namiddag Joke Hermesen over Ogenblik en eeuwigheid. Meer tijd voor creatief en kritisch denken.

Tijd voor vrouwelijke alternatieve perspectieven op de gangbare tijdsbeheersing!

[Info en inschrijving](#)



De comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht was sterk beïnvloed door zijn studie van de Chinese filosofie. Tijdens het academiejaar 21-22 geeft dr. Daan F. Oostveen iedere 3^e dinsdagavond van de maand in Eindhoven een leesgroep over Chinese filosofie: van de Yi Jing, het daoïsme, het confucianisme en het boeddhisme tot het denken van Xi Jinping. [Voor informatie en inschrijving hier.](#)

SAVE THE DATE

2 OKTOBER Ulrich Libbrechtwandeldag in Zulzeke met in de voormiddag Guido Tack over het bos als eeuwenoud kennisnetwerk en de verbinding van wijzen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@libbrechtgenootschap.org toe aan uw adresboek.

Onze partners



Hier kan je je [gegevens inzien en wijzigen](#).

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: [afmelden](#)



Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@libbrechtgenootschap.org toe aan uw adresboek.

