

# Op wandel met het Libbrechtgenootschap Zondag 3 oktober



### De titel van dit blok

Op zondag 3 oktober organiseren wij onze Ulrich Libbrechtwandeldag. Vanuit drie thema's begeleiden onze gidsen u doorheen het landschap waar Ulrich Libbrecht zich thuis voelde en dat hem bleef inspireren en ontroeren. Nadien kan u in de parochiezaal van Zulzeke terecht voor een babbel, een drankje, een gebakje of een boek van Ulrich Libbrecht.

**U kan zich inschrijven voor één van de volgende themawandelingen:**

- **Muzikale wandeling voormiddag 5,5km**

Kleinkinderen Kim en Benjamin Debaere laten op de mooiste plekken van de korte Libbrechtwandeling de wandelaars uitrusten bij live muziek van *About Jay*.  
10u: samenkomst op het kerkplein van Zulzeke (overkant Zulzekestraat 19)  
Aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen

- **Natuurwandeling namiddag 8 km**

Zulzeekse natuurgidsen Filip Keirse en Brigitte Vanloo nemen u mee op de grote Libbrechtwandeling en staan stil bij natuur en landschap.  
14u: samenkomst in de parochiezaal van Zulzeke (Zulzekestraat 17a)

- **Filosofische wandeling namiddag 5,5 km**

Lieve Mornie en Els Janssens gidsen u doorheen de gedachtewereld van Ulrich Libbrecht langs de paden die hem hiertoe inspireerden.  
14u: samenkomst in de parochiezaal van Zulzeke (Zulzekestraat 17a)

Deelname is gratis. Inschrijving en informatie via onze [website](#).  
[Download onze wandelfolder op deze pagina](#).



### Podcast

Wie op 3 oktober er niet bij kan zijn, verwijzen wij graag door naar onze podcast bij de Ulrich Libbrechtwandeling. U kan deze downloaden via de Faro erfgoedapp of via onderstaande QR-code.



### Filosofie



De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen hervat in september haar cursussen. Deze zijn live of online via livestream te volgen. Op 11 september kan u gratis deelnemen aan een introductiedag over dit initiatief dat in 1989 door Ulrich Libbrecht opgestart werd. Op 25 september staat er een inleidend seminarie over Libbrechts comparatief model, geeft het Libbrechts analyse van het taoïsme, het boeddhisme, zen en yoga weer. Naast de kernideeën zijn er ook inspirerende tekstfragmenten uit deze levensbeschouwingen in opgenomen.  
[U kan het boek hier gratis downloaden.](https://comparatievefilosofie.be)



### Archief

Voor wie zich graag via lectuur in het werk van Ulrich Libbrecht verdiept, plaatsten wij *Oosterse filosofie. Een inleiding* (1995, 2004) in ons archief. Naast een hoofdstuk over Libbrechts comparatief model, geeft het Libbrechts analyse van het taoïsme, het boeddhisme, zen en yoga weer. Naast de kernideeën zijn er ook inspirerende tekstfragmenten uit deze levensbeschouwingen in opgenomen.  
[U kan het boek hier gratis downloaden.](#)

In 2014 schreef Ulrich Libbrecht het volgende in zijn notitieschriftje. De werkelijkheid van het voorbije jaar toont ons helaas dat het profetisch was.

“Vanuit een puur immanentisme bekeken heeft het darwinisme gelijk: de aarde is er om op te eten. Maar niet om ze op te vreten! Dan stort door ons brutaal consumptief gedrag het hele ecologische systeem in elkaar en wordt de natuurlijke orde, die zorgt voor dynamisch evenwicht, totaal verstoord. Ik vraag me af of de verstedelijking die leefsamenleving maakt en steeds nieuwe ziekten doet ontstaan.”

Hier kan je je [gegevens inzien en wijzigen](#).

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: [afmelden](#)



Website