

LIBBRECHT
GENOOTSCHAP
VZW

Nieuwsbrief 2020 | 03



**Alleen het Nu is de
werkelijkheid in haar
volheid.**

Ulrich Libbrecht, *Met dank aan het leven*, p.143

Ulrich Libbrechtwandeling



De Ulrich Libbrechtwandeling in Zulzeke werd door Erfgoed Vlaamse Ardennen erkend als erfgoedwandeling. Samen met hen werken we aan een podcast die op het parcours en online zal kunnen beluisterd worden. We baseren ons hiervoor op de muzikale en de filosofische themawandelingen waarin elementen uit de filosofische erfenis van gans de wereld in verband gebracht worden met de beleving van de natuur en het landschap.

Hiermee hopen we de wandeldag die op 4 oktober zou doorgaan, maar omwille van de coronasituatie spijtig genoeg geannuleerd is, wat te compenseren. We stellen het uit naar een dag in 2021 waarop we hopelijk ongedwongen en zonder mondkapje samen de natuur kunnen intrekken.

Activiteiten

Wij zijn dankbaar dat grotere organisaties activiteiten rond het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht coronaproof kunnen laten plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht. Meer info vindt u in de activiteitenkalender op [onze website](#).

14 en 21 oktober 2020 19u30-22u00	Het Verre Oosten als inspiratiebron Kortrijk, Vormingplus
22 en 29 november 2020 10u-12u30	Zinzoekers op zondag. Wat is comparatieve filosofie? Lokeren, Vormingplus
19 en 26 november 3 en 10 december 2020 13u30-16u30	Denken zonder grenzen Ronse, Huis van de Mens



Voor wie graag Ulrich Libbrecht nog eens aan het woord hoort, plaatsten we in ons digitaal archief een interview van Werner Trio met hem. Het duurt ongeveer een uur en werd in 2004 uitgezonden op Klara.

[U kan het hier beluisteren.](#)

Tot slot een citaat uit de *De elegieën van Duïno* van Rainer Maria Rilke dat ons misschien wat kan steunen in de labiele tijden waarin we leven.

Elke matte kentering der tijden kent zulke ontferden,
wie het vroegere niet meer, het nabije nog niet toebehoort.
Want zelfs het meest nabije is de mensen nog ver. *Ons* mag
dit niet verwarren; het sterke ons dat wij behoeden
de gestalten die wij nog zien.

Rainer Maria Rilke
Fragment uit de *Zevende Elegie*
Vertaling W.J.M. Bronzwaer

Hier kan je je [gegevens inzien en wijzigen](#).

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: [afmelden](#)



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@libbrechtgenootschap.org toe aan uw adresboek.

