



LIBBRECHT
GENOOTSCHAP
VZW

Nieuwsbrief 2020 | 01

Men moet eerbied hebben voor de bergen, de rivieren en de landschappen
en mag ze niet kwetsen.

Dit betekent dat de wereld er niet is voor mij, maar ik voor de wereld.

Ulrich Libbrecht, *Met dank aan het leven*, p. 130-131.



Natuur, spiritualiteit en levensfilosofie vanuit Libbrechts gedachtegoed

Het Libbrechtgenootschap organiseert samen met Het Huis van de Mens, Vormingplus Vlaamse Ardennen en Milieufront Omer Wattez een lezingenreeks over het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Dit gaat door in Ronse op 4, 12, 19 en 26 maart 2020. Inschrijven en info:

<https://demens.nu/event/ulrich-libbrecht-levensfilosofie/>

[levensfilosofie/](https://demens.nu/event/ulrich-libbrecht-levensfilosofie/)

Dag van de filosofie in Gent

Op 25 april gaat in de Krook in Gent de Dag van de Filosofie door. Het thema is Waarheid. In de namiddag brengt Els Janssens een lezing over waarheid vanuit de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Inschrijven en info:

<https://dagvandefilosofie.be/>



Filosofisch zomerweekend

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij het filosofisch zomerweekend 'Een glimlach uit het Oosten' aan. Dit zou doorgaan op 21, 22 en 23 augustus 2020 in Oostende. Door een onvoorziene vertraging in de verbouwwerken van de locatie waar dit weekend zou doorgaan, moeten wij dit spijtig genoeg **annuleren**. We hopen het alsnog in de toekomst te kunnen organiseren. We houden u op de hoogte!

Libbrechtleesgroep voor gevorderden



In het voorjaar van 2006 bracht Ulrich Libbrecht een 12-tal vrienden samen in een leesgroep. Maandelijks kwamen we één zaterdagmiddag samen om te lezen in zijn vierdelige *Inleiding Comparatieve Filosofie*. In 2016 werd hieruit het Libbrechtgenootschap geboren. In gans die periode zijn er verschillende mensen gekomen en gegaan. De huidige leesgroep wil die dynamiek verder zetten en nieuwe geïnteresseerde lezers uitnodigen. Als u hierin interesse heeft, dan vindt u hieronder meer informatie.

Libbrechtleesgroep voorjaar 2020

Wat?

In het voorjaar organiseren wij een eerste leesseizoen waarin we op drie zaterdagmiddagen samen één hoofdstuk lezen uit de *Inleiding Comparatieve Filosofie* van Ulrich Libbrecht. We kiezen voor hoofdstuk 4 uit het eerste deel: "Communicatieve Situatie van de Mens". Hierin wordt Libbrechts model voor comparatieve filosofie toegepast op de verschillende vormen van communicatie. De 'taal' drukt de manier waarop we in relatie tot de werkelijkheid staan uit en is ook het medium waarvan filosofie gebruikt maakt. Daarom lijkt dit ons een goed hoofdstuk om op drie leesmiddagen toch de essentie van Libbrechts model te kennen uitdiepen. Het samen lezen biedt ook de gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen en het model toe te passen op actuele situaties.

Het is de bedoeling om in het najaar een nieuw leesseizoen te organiseren waarin we een ander hoofdstuk lezen en eventueel aan andere geïnteresseerde lezers de mogelijkheid zullen bieden om zich aan te sluiten.

Voorjaar 2020:

Libbrecht, U.(1995). *Inleiding Comparatieve Filosofie*. Assen: Van Gorcum. P.285-324.

Een samenvatting van dit hoofdstuk is te lezen in Libbrecht, U.(2001). *Burger van de wereld. Inleiding tot een wereldbeschouwing*. Budel: Damon. P.94-111.

Wie?

De leesgroep is beperkt tot 12 à 14 personen. Omdat de kerngroep al 14 jaar leeservaring achter de rug heeft, verwachten zij een instap van mensen die al vertrouwd zijn met het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht en de filosofieën waaruit hij putte (vooral het taoïsme, het boeddhisme en de westerse filosofie). Dit kan bijvoorbeeld door eigen lectuur of de cursussen van SCFA (www.comparatievefilosofie.be).

Wanneer?

De eerste leesnamiddag gaat door op **28 maart 2020 van 14u tot 18u**. Daarna volgt er nog een zaterdagmiddag in mei en een in juni. Die data worden in overleg met de deelnemers op de voorafgaande leesnamiddag vastgelegd.

Waar?

De leesgroep komt samen in Anzegem (West-Vlaanderen). Het adres wordt u per e-mail bezorgd.

Hoe inschrijven?

Als u graag zou deelnemen, stuurt dan voor 15 maart een e-mail naar info@libbrechtgenootschap.org

Indien u het boek niet heeft, laat het ons dan weten, dan sturen wij u een digitale versie van het hoofdstuk.

Ik heb oeverloos veel gelezen en gestudeerd,
en hoe meer ik las hoe moeilijker het werd orde in deze chaos aan te brengen.
Elke filosofie waarmee ik in contact kwam, leek me gelijk te hebben. Daarom heb ik op een gegeven ogenblik besloten op zoek te gaan,
niet naar de Waarheid,
maar naar een integratiemodel.

Ulrich Libbrecht, *Met dank aan het leven*, p. 78.

Hier kan je je [gegevens inzien en wijzigen](#).

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: [afmelden](#)



Website