



## Nieuwsbrief 2018 - 01

### NIEUWE INWANDELING



Zondag  
15  
APRIL



### Ulrich Libbrechtwandeling

## Inwandeling

zondag 15 april 2018

Wil u er bij zijn, schrijf u hier in

Op 15 april 2018 organiseert het Libbrechtgenootschap in Zulzeke een inwandeling van de vernieuwde Ulrich Libbrechtwandeling.

Wij willen zo prof. Libbrecht in herinnering brengen vanuit zijn filosofisch denken en vanuit zijn inzet voor de zorg voor de natuur.

Bij de oprichting van het Libbrechtgenootschap werd de Libbrechtwandeling aan het genootschap toevertrouwd. Deze wandeling, die hij als

### Programma

- 11.00: Ontvangst
- 11.30: Hulde aan U. Libbrecht:
  - Paul van Ceunebroeck spreekt over de betekenis van Ulrich Libbrecht voor de Vlaamse Ardennen
  - Els Janssens spreekt over de oosterse inspiratie in Libbrechts denken over natuur en natuurbescherming
- 12.30: Gelegenheid tot lunchen  
*Er is mogelijkheid om een broodje, soep en*

eerbetoon op zijn 80ste verjaardag aangeboden kreeg, werd met de inzet van velen volledig opgefrist. Wij zullen ze samen inwandelen.

### **Welkom aan elk**

U kan zich inschrijven voor 11.30 uur, 12.30 uur of 14.00 uur.

*drank ter plekke aan te kopen.*

Gelieve dit aan te geven bij de inschrijving.

14.00: Verschillende wandelgroepen met gids (5,5 km of 8 km)

We sluiten af met een babbel en een drankje.

Locatie: Parochiezaal Zulzeke, Zulzekestraat 17a, Kluisbergen (Zulzeke)



Er is tijdens de voorbije maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van de bewegwijzering, de panelen, de bank en de wandelfolder.  
*Met vele helpende handen ... waarvoor DANK.*



Lees [hier](#) de aankondiging van de inwandeling in het maandblad van Kluisbergen.

Op de website van het Libbrechtgenootschap publiceerden we het boekje *Ik, groene jongen*. Dit is een neerslag van het engagement dat Ulrich Libbrecht voor de bescherming van de natuur aan de dag legde. Het werd in 1978 door hem samengesteld en opgedragen aan zijn vrienden in de natuurbeweging.

# Terugblik op de boekvoorstelling 'Ierse meditaties'

zaterdag 3 februari 2018



Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig op de boekvoorstelling van 'Ierse meditaties' in de tentoonstellingsruimten van Dirk Cousaert in Kluisbergen.

De introductie van het boek, de voordracht van citaten uit het boek en het optreden van Faran Flad werden gesmaakt.



Lees [hier](#) de recensies over het boek Ierse meditaties.

Ulrich Libbrecht heeft een goede 50-60 jaar van zijn leven besteed aan het begrijpen en inzichtelijk maken van wat nu echt 'religie' is. Het antwoord heeft hij ontdekt in het oosten, in India en in China en heel specifiek in het taoïsme en het boeddhisme.

In deze 'Ierse meditaties' veronderstelt hij dat de lezer op de hoogte is van wat hij oppervlaktestructuur en dieptestructuur noemt en waarbij hij ontdekt heeft dat wat hij 'dieptestructuur' noemt de kern is van alle religies: een kern die mystiek is. Deze kern van religiositeit noemt men de boeddhanatuur: een kern die in potentie in elke mens zit, nl. de vrije energie die wij allen hebben om een veranderd realiteitsbewustzijn te ontwikkelen.

Een van de toegangspoorten tot die kern is de natuur: het gegrepen en aangegrepen worden door de immense kosmos, het gegrepen en in een stemming gebracht worden door het Mysterie dat zich in de onherbergzaamheid, de eenzaamheid en de schoonheid van de natuur toont.

MB, Boekpresentatie 'Ierse meditaties'

*Men moet het Mysterie niet be-grijpen,  
maar er zich door laten grijpen.*

Ulrich Libbrecht



Copyright © `*|CURRENT_YEAR|*` `*|LIST:COMPANY|*`, Alle rechten voorbehouden.  
`*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*`

**Ons mailadres is: [info@libbrechtgenootschap.org](mailto:info@libbrechtgenootschap.org)**  
`*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*`

Wilt u een wijziging aanbrengen hoe u onze mails wilt ontvangen?

U kan [uw voorkeuren updaten](#) of [u uitschrijven op onze lijst](#) [Dit kan u doen door op 'afmelden' te klikken.]

`*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*`