



Nieuwsbrief 2017 - 06



Presentatie 'Ierse meditaties' zaterdag 3 februari 2018



In de zomer van 2000 maakte Ulrich Libbrecht een rondreis door Ierland. Het was een vorm van thuiskomen, want in het groene eiland vond hij zijn innerlijk landschap. In dit boek, dat zijn laatste zou worden, doet hij verslag van zijn pelgrimstocht en ontwikkelt hij ook een pantheïstische visie op de wereld.

We stellen dit boek graag aan u voor op zaterdag 3 februari 2018 om 19.00 uur. Met woord, muziek en beeld zoeken we de Ierse sfeer op waaruit dit boek ontstond.

We zijn hiervoor te gast in de tentoonstellingsruimten van wijlen Dirk Coussaert, Stationsstraat 160, 9690 Kluisbergen.

Een gedetailleerde uitnodiging volgt nog, maar u kan al inschrijven op de onderstaande link..

*Het meest opvallende van het Ierse christendom, is dat
het zich in het hart van de natuur zelf ontwikkelde.
Dit dagelijks contact met het Wonder
op afgelegen plaatsen of op eilanden
herinnerde de mens elke dag opnieuw aan zijn kleinheid
ten overstaan van zijn omgeving,
waarin zijn God woonde.*

Ulrich Libbrecht, *Ierse meditaties*.



Herdenking en inwandeling zondag 15 april 2018

Op 15 april 2018 organiseert het Libbrechtgenootschap in Zulzeke een herdenking van Ulrich Libbrecht.

Wij willen Prof. Libbrecht in herinnering brengen vanuit zijn filosofisch denken en vanuit zijn inzet voor de zorg voor de natuur.

Bij de oprichting van het Libbrechtgenootschap werd de Libbrechtwandeling aan het genootschap toevertrouwd.

Deze wandeling die hij als eerbetoon op zijn 80ste verjaardag aangeboden kreeg, werd met de inzet van velen volledig opgefrist. Wij zullen ze samen inwandelen.

Programma:

- 11.00: Ontvangst
- 11.30 uur: Herdenking met woord en beeld
- 12.30: Gelegenheid tot lunchen (broodmaaltijd)
- 14.00: Verschillende wandelgroepen met gids
- Afsluiten met een babbel en een drankje

Locatie:

- Parochiezaal Zulzeke, Zulzekestraat 17a, Kluisbergen (Zulzeke)



Stilte op Stuivenberg Nabeschouwing

De stilteherdenking op 11 november op Stuivenberg (Wortegem) i.s.m. Waerbeke was voor velen een gelegenheid om opnieuw samen te komen rond het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Uit de vele positieve reacties leiden we af dat er nood is aan dergelijke momenten van bezinning en verbondenheid. We nemen deze inspiratie mee voor de komende evenementen.

Els Janssens schreef naar aanleiding van het Waerbeke-Kleinood over Stilte van Ulrich Libbrecht een column. U kan hem vinden op <http://www.waerbeke.be/columns/els-janssens>.



*De Grote Nacht is stil,
want alleen in stilte spreekt het wonder.*

Ulrich Libbrecht, *Stilte*.

*Met onze beste wensen voor de komende kerstdagen
en voor de overgang van oud naar nieuw*



*Copyright © 2019 Libbrechtgenootschap vzw, Alle rechten voorbehouden.
U hebt belangstelling getoond voor de werking van het Libbrechtgenootschap*

Ons mailadres is: info@libbrechtgenootschap.org

Libbrechtgenootschap vzw
Bassegemstraat 1
Anzegem (Kaster) 8572
Belgium

[Add us to your address book](#)

Wilt u een wijziging aanbrengen hoe u onze mails wilt ontvangen?
U kan [uw voorkeuren updaten](#) of [u uitschrijven op onze lijst](#) [Dit kan u doen door op 'afmelden' te klikken.]

